

BÖLÜM 10: TESPİTLER

Tespitler bölümü, güncel durum hakkında yazılmış kısa yazılardan oluşmaktadır.

1. Siyasetin Gücü ve Siyasilere Mesaj
2. Sorun, Çözüm ve Değişim Üzerine Yazı
3. Çeşitlilik, Fırsatçılık ve İsrاف Üzerine Yazı
4. Ahlak ve Toplumsal Durum

SİYASETİN GÜCÜ

Sevgili halkım “**aldatılıyorsunuz!**”

İpler sizin elinizde, denetleme isteyin, rapor isteyin, hesap sorun. Baştakiler devletin akli ile de yaratanın bize emrettikleri ile de alay ediyorlar.

Şunu aklınızdan çıkarmayın, siyasi irade ülkedeki ve toplumdaki her şeyi belirleyebilir. ‘Şu maddeyi istemiyorum’ der, kaldırılır. ‘Liseler 5 yıl olacak’ der, olur. ‘Asgari ücret şu kadar olacak’ der, olur. ‘Yurtdışından et alınacak’ der, alınır. **Devletin gücü her şeye yeter.**

Yasa çıkarır, ‘emniyet kemeri takmak yasak’, diye, denetlemez. Kural koyar, ‘ormanda ateş yakmak yasak’, diye uygulamaz. ‘Vergi kaçırmayın’, der kontrol etmez. ‘Yolsuzluk yapmayın’, der, göz yumar.

Halka bir, akrabasına on verir. ‘Müslümanız’ der, ‘dindarız’ der, ‘ahlaklı gençlik yaratmak istiyoruz’, der, dizilerde, internette küfürlere ses çıkarmaz. Türk’üz, Atatürkçü’yüz, Osmanlıyız der, ülkemizin dili, ilkeleri yok olurken ses çıkarmaz, tabelalar, fabrikalar, reklamlar İngilizce olur, gözü görmez.

Nerede güçlüyüz, nasıl güçlüyüz? Cep telefonlarınız markası ne, nerede üretilmiş? Kullandığımız arabaları biz mi üretiyoruz? Tekstilde lideriz ama ayakkabılarımız yabancı? Kullandığımız gaz, benzin hep dışardan. Eti, samanı dışardan almaya başladık. Mağazalara bir bakın hangi ürün kiminmiş, nerede üretilmiş? Çarşıya çık, sağa bak Mc Donald’s, sola bak Starbucks, arkaya bak Burger King. Kafeler cafe olmuş, pastaneler patisserie olmuş. **Satılmışız da satılmamışız gibi mi yapıyoruz, acaba?**

Çok güzel yerli otomobilimizi üretmeye başladık, gurur verici. Fakat bakın vekillere, bakanlara, valilere, kaç tanesi yerli araç kullanıyor. Bana inanmayın kendi gözünüze, aklınıza inanın. Nerede milliyetçilik, nerede halkçılık, nerede milli değerler? Her şeyi geçtim, daha geçen günlerde, emniyete 7200 tane araç alındı. 200 tanesi yerli 7000 tanesi yabancı. Madem yerli araç yaptık, bakanlar kullanmıyor, bari emniyetimiz kullansın. Böyle mi ülke kalkınacak.

Kurtuluş altında birlik olup, işte bu kuralsızlığa, dağınıklığa, yozlaşmaya son vereceğiz.

DEVLET VAR MI, YOK MU?

- **Modernlik** diye her şeyimiz batının esareti altına alınmış, **baştakilerin sesi çıkmıyor**.
- **Türkçe** dili başta olmak üzere, ülkemizdeki diller, kültürler yok oluyor, **baştakilerin sesi çıkmıyor**.
- **Kötülük, kurnazlık, zorbalık, yalan alkışlanır** olmuş. Mecliste kavga, maçta kavga, trafikte kavga, otobüste kavga, okulda kavga... Cinayet her yerde. Ahlak yozlaşmış. **Baştakilerin sesi çıkmıyor**.
- **Biz ayran, rakı kavgası** verirken kola gelip geçmiş. **Biz Türk Kürt kavgası** ederken İngiliz olmuşuz. **Biz yerli malı** derken, mis gibi köftemiz hamburger oldu, köşe bucak Amerikan kapladı. **Türk medeniyeti tükeniyor. Baştakilerin sesi çıkmıyor**
- **Biz vatanseveriz, biz milli mücadele verdik, biz milliyetçiyiz, biz en güçlüyüz, bizim ülkümüz var** derken, **madenleri yabancılar çıkarır** olmuş. **Baştakilerin sesi çıkmıyor**.
- **Eğitim satılmış. Gençler bahis batağına düşmüş. Çocuk yaşta sigara içmeler başlamış. Çıkarlar, sohbetin önüne geçmiş. Devletimiz büyük ama baştakilerin sesi çıkmıyor**.
- **Parası olmayan, kredilere, bankalara mahkûm edilmiş. Parası olan, çoğaltma derdine düşmüş. İnsan insanı sömürüyor. Sosyal devletiz ama baştakilerin sesi çıkmıyor**.

Gözleri görmez, kulakları duymaz mı? Biz görürüz de onlar mı görmez? Yoksa elleri mi bağlıdır?
Ya birlik olur, başa geçer, her şeyi düzeltiriz ya da başıboşluk böyle devam eder.
Karar hepimizin!

SIYASETÇİLERE MESAJ

Soruyorum size, sevgili siyasetçiler, yöneticiler, idareciler;

- **Ülkenin kontrolü** bizim elimizde mi, başkalarının elinde mi? Eğer ki ülkenin kontrolü elimizde ise yerli üretim yerine ithalata önem vermek nedendir, herkes biliyor ki ülkeler üreterek kalkınır.
- **İslam dini** halkın kurtuluşu için var olmuştur. Günümüzde neden halk bu kadar eziyet çekiyor, bunu görmüyor musunuz, görmezden mi geliyorsunuz?
- **Rüşveti, torpili ve yolsuzlukları** engellemek bu kadar kolayken, göz yummak nedendir?
- **Milliyetçilik**, milli değerlere sahip çıkmaktır. Türkçe dili yok olurken neden tepki göstermezsiniz?
- **Ülkenin kuruluş ilkeleri** bu kadar ayaklar altına alınırken, nasıl kendinize milliyetçi dersiniz?
- **Asıl sorunu terör ya da asgari ücrete, emekli maaşına** indirgemeye çalışanlar, sağlık, eğitim ve hukuk adına neler yapmaktasınız?
- **Halkın Atatürk sevgisi**, milli değerleri ya da İslam inancı arkasına sığınanlar, bu inanç ve değerler adına ne yaptığınız, anlatır mısınız?
- Türkiye çatisı altında **Kürt ve Türk halklarının kardeşliği** adına çözümün tarafı olur musunuz?
- **Göçmen sorununu** kontrol altına alamayanlar ve göçmen sorununu halk arasında kavgaya çevirip, ırkçılık yaratanlar, asıl sorunu görmek mi istemezler? Başka bir halkı aşağı görmek bize yakışmaz.

İktidar, muhalefet, tüm siyasiler, kibrinizden vazgeçin, gösterişten uzak durun, açgözlü olmayı terk edin, kendinizi halktan üstün görmeyin. Yaptığınız yanlışları terk edip özünüze dönün. Sizleri gerçeğin yanında birliğe, kurtuluşa davet ediyorum. Geç kalmadan duyun bu sesi.

Bir anda olmayacak bu değişim. Size kalkıp başkaldırın demem; fakat korkuyorsanız, ben önde gider, başı kesilecek biri olursa, o ben olurum. Şimdilik sessizce okuyun, dinleyin, vicdanınız ile yüzleşin.

Kurtuluş vakti geldiğinde size bildirilecektir.

2- SORUN & ÇÖZÜM ÜZERİNE

'Ülkemizin en büyük sorunu nedir?' diye sormak ya da sorunun en büyüğünü aramak, bizi sorunlardan uzaklaştırır ve yanılsa sürükler. En büyük sorun ekonomi desek, adalet geride kalır, ahlak desek kalkınma geride kalır, terör desek yolsuzluk ile mücadele geride kalır. Ülkenin ve toplumun her sorunu önemlidir ve giderilmesi gerekir.

Deprem olur, en büyük sorunumuz **deprem**, gençler öldürülür, en büyük sorunumuz **güvenlik**, çocuk öldürülür, en büyük sorunumuz **cinayet**, kadınlar tacize uğrar, en büyük sorunumuz **ahlak**, salgın olur, en büyük sorunumuz **sağlık**, suçlular cezasız kalır, en büyük sorunumuz **hukuk**, zam üstüne zam gelir, en büyük sorunumuz **ekonomi**, okullar başlar, en büyük sorunumuz **eğitim**, ormanlar yanar, en büyük sorunumuz **çevre** olur, sokak hayvanları yasası değişir, **hayvanlar** olur.

Sorunun büyüğünü konuşmak ve düşünmek yerine, sorunları doğru tespit edip gruplandırmak ve bunlara göre kalıcı çözümler bulmak gerekir.

BÜTÜNLÜK ÜZERİNE

Dönüyor, dolaşiyor ve çözüm bulmak istediğim her konuda birlik, beraberlik ve bütünlük olması gerekliliğini görüyorum.

Okullarda en mükemmel **eğitimi** verelim ama evde, sokakta, internette de bu eğitimin desteklenmesi gerekir. Okulda bir şeyler öğreniyoruz, sokakta tam tersi, evde bir başkası, internette bambaşka...

En iyi hastaneleri kuralım, en iyi ilaçları üretelim, insanların dengeli **beslenmelerini**, **spor** yapmalarını sağlamadan **sağlık** hizmeti eksik kalır.

En lezzetli meyve, dalından toplanmazsa kurur gider. Toplanır zamanında yenmez ise çürür. Biri yer biri bakarsa adaletsizlik olur. Biri hepsini kendine toplarsa bencillik olur. Biri hepsini kendi yemek isterse açgözlülük olur.

Bütüncül düşünmez isek dağınıklık hükmeder. Dağınıklık içinde bir şey düzeltmek isterken birçok şeyi kaybederiz.

SORUN VE ÇÖZÜM

Her şeyin sağlam temellere dayanmasını istiyordum, fakat yola başlarken her şeyin bu kadar geniş, bütüncül düşünmenin de bu kadar önemli olduğunu fark etmemiştim.

Kaldırdığım her taşın altından bir sorun çıkıyordu. Ben o sorunun kaynağına iniyor, taşın varlığını sorguluyor, bir daha sorunları taşın altına gizlenmemesi adına çözümler planlıyordum.

Sadece çözüm bulmak tek başına önemli değildi. Sorunu tespit etmek, soruna neden olan şeyleri araştırmak, çözüm adına ilkeler ışığında bütüncül düşünmek, farklı bakış açıları ile yaklaşmak, uzun vadeli çözümler üretmek gerekir. Yoksa her zaman sorunu çözmek için anlık kararlar vermek pek bir işe yaramaz.

Sorunların tekrarlanması engellemeli, üstü örtülmemeli, saklanmamalı, gizlenmemeli.

Çözümler kalıcı olmalı, bütüncül olmalı, yenilenebilir olmalı.

DEĞİŞİM ÜZERİNE

'Dünyayı değiştirmek istiyorsan, ilk önce kendinden başla.'

Bu söz dünyanın en romantik, kulağa hoş gelen laflarından biridir. Kendimdeki neyi değiştirmekle başlayayım ki dünya değişsin? Bu iki kavram çok ayrı şeylerdir ve sürekli birbiri ile karıştırılır. İnsan bir bireydir, dünya ise toplumların bütünü. Bireydeki değişiklikler, dünyayı etkileyebilir, fakat dünyadaki değişim bireyi doğrudan etkiler. İnsanın kendini değiştirmesi farklı, dünyayı değiştirmesi farklı değerlendirilmesi gereklidir. Mesela ben yerlere çöp atmıyorum, ama yere atılmış çöpler görüyorum. Hani, ben yere çöp atmazsam, kimse atmayacaktı?

İnsanın kendini, eşini, ailesini, arkadaşlarını, doğruya yöneltmesi olumludur ve olması gereklidir. Kişi kendini günahlara karşı dizginlemeli ve kötülüklerden uzak durmalıdır. Fakat tam burada, kişiye günahları ve kötülükleri öğretmesi ve göstermesi gereken bir aile, bir topluluk ya da bir devlet olması gerekir. Kişi, bireysel olarak her şey ile mücadele edemez. Eğer doğru, ona öğretilmez ise kişi değişmesi gerektiğini bile bilmez. Eğitim sistemi de siyasi iktidarın sorumluluğundadır.

Bilinmesi gerekir ki, kişinin kendini değiştirmesi bazen kendi elindedir bazen bir başkasının elindedir. Dünyayı bir yana bırakalım, ülkeyi değiştirmek siyasi iradenin elindedir. Senin benim değişmem ile ülke değişmez; fakat birlik olursak ancak mümkün olabilir. Çok zor olabilir ama imkânsız değildir. Unutmayın, yalnızca olasılığı olmayan şey imkansızdır.

Bir örnek vereyim; ben istiyorum ki bütün okullarda öğrencilere yemek verilsin. Haydi ben bireysel olarak gücüm yetti mahalledeki bir okulda yemek dağıttım. Haydi birlik olduk üç beş okulda başladık. Van'daki, Hatay'daki okul ne olacak? Ancak devletin gücü yeter her okulda yemek dağıtmaya. Gördünüz mü, benim mücadelem ile tüm okullarda yemek dağıtılmadı, yani ülkeyi bir başıma değiştiremem. Bu yüzden, **doğrunun yanında birlik olmaya muhtacız.**

3- ÇEŞİTLİLİK, FIRSATÇILIK VE İSRAF

Her şeyin bu kadar hızlı ve dengesiz şekillendiği ortamda, insanlardan daha fazlası isteniyor. Her şey için çok fazla çaba harcıyoruz. En önemsiz seçimler bile engellerle dolu.

Kahve içmek istiyoruz; Soğuk mu sıcak mı? Sütlü mü sade mi? Küçük boy mu, büyük boy mu? Yanında bunu ister misiniz? Ödeme nakit mi kart mı?... Kahveye ulaşana kadar engelli koşu yapıyoruz sanki. Dikkat edin, artık bu durum her şeyde böyle.

Çikolata alacaksınız 20 marka var, bir marka seçiyorsunuz 10 farklı çeşit. Muzlu mu olsun, portakallı mı olsun diyene kadar vaktimiz çalınıyor, zihnimiz kirleniyor.

Bir paket çay alacaksınız; 10 farklı marka, farklı fiyatlar. Ucuzunu alayım diyorsunuz, bakıyorsunuz ki diğerlerinin paketi 1kg, onun paketi 800 gram.

Bir film izlemek istiyorsunuz, o film Netflix'te, bu film Amazon'da, diğeri Exxen'de... Hepsine ayrı üyelik oluştur, ayrı paralar yatır.

Bir video izlemek istesenez reklam üstüne reklam.

Kurtuluş, zihnimizi ve vaktimizi çalan çeşitliliği kontrol altına alacak sistemi getirecektir.

FIRSATÇILIK VE SERBEST PİYASA

Halkın ve medyanın, fırsatçılık diye dillendirdiği şey aslında serbest piyasa anlayışının sonucudur.

Serbest piyasa der ki; 'İsteyen istediği fiyata aldığı gibi istediği fiyata da satar'. Bu durum piyasa ekonomisinin, yani liberal sistemin ilk ve temel kuralıdır. Fırsatçılık eşittir serbest piyasadır.

Siz karar verin, zafere ulaşmak adına her yol mübah midir? Yoksa değerler çerçevesinde ilkeli mücadele vermek mi gerekir?

Kurtuluş, herkese, ilkeli olmayı, adaletli dağıtmayı ve eşit yaşamayı öğretecektir.

İSRAF ÜZERİNE

22 yaşında bir öğrencinin 3 tane kredi kartı nasıl olabilir? 13 bin lira maaş alan bir emeklinin 200 bin liralık kredi kartı nasıl olabilir? Bir bakıyorum etrafıma herkeste kredi kartı, herkes borçlu. Sistem insanları sürekli tüketmeye alıştıyor ki ihtiyaçlar bitmiyor.

Kart kullanım oranına bakalım şimdi. Neredeyse tüm alışverişler kart ile yapılır oldu. Kart ile 2023 yılında yapılan ödeme tutarı bir önceki yıla göre %122 artarak 8 trilyon 241 milyar TL olmuş.

Buraya kadar her şey güzel. İşin vahim kısmına bir bakalım. Her kartlı alışverişten yaklaşık %2 ya da %3 yurtdışına (Visa ve MasterCard) komisyon ödemesi gidiyor. Bu da yıllık yaklaşık 150 milyar lira.

Kartların hepsini yerli yapsak, bu para ülkede kalır. 150 milyar lira ile 5.000 fabrika açarız. Buyurun size **israf ile mücadele**. Bunu baştakiler bilmiyor mu sizce?

İsraf ile mücadele milli bir meseledir ve merak etmeyin paranın dijitalleşmesi ile bu israf bitecektir.

4- AHLAK VE TOPLUMSAL DURUM

Gelin, okulda, sokakta, televizyonda, evde halk arasında ahlaksızlık nasıl yayılıyor, bir bakalım.

Kilolu insanlara **dana**, iri kıyımlara **ayı**, gözlük takanlara **dört göz**, parası olmayana **fakir**, fakir mahallesinden gelene **varoş**, köyden gelene **taşralı**, çatalı sağ elinde tutana **cahil**, yaşlılara **bir ayağı mezarda**, demedik mi? Kara çarşaflılara **ninja**, burnu büyüklere **koca burun** demedik mi?

Çocuğu olmayan kadının **arkasından** neler dendi. Kahveye gitmeyen erkek **kılıbık** oldu, rakı için **ayyaş**, namaz kılan **şeriatçı**. Yalan mı? Kimi utancından eve kapandı, kimi korkusundan insanlardan kaçtı, kimi kötü yola düştü, kimi alkolde buldu mutluluğu...

Buna karşın, kadın döven alkışlandı, yolsuzluklar aklandı, küfür normalleşti, yalan söyleyen susturulmadı, sahte iş yapan el üstünde tutuldu!

Bir filmde, mahalleye yeni taşınan, bekar ve yalnız öğretmen kadına nasıl tecavüz edileceği keyifli bir dille anlatılıyordu. **Başka bir filmde**, şişmanlar, kısalar, çirkinler aşağılanıyor, hırsızlık ve sahtekarlık özendiriliyor, saygısızlık alkışlanıyordu. **Bir filmde**, kadın itiraz etti diye arabadan aşağı atılıyordu. **Bir komedi filminde**, işçiler hata yaptı diye zorbalığa, hakaretlere maruz kalıyor ve aşağılanıyordu.

Bir de gelin hepimizin kullandığı şu atasözlerine bir bakın. Aşağılama, hakaret, dışlama, bencillik...

- *Kızını dövmeyen dizini döver. Baldız baldan tatlıdır. Anasına bak kızını al. Ya benimsin ya kara toprağın. Onu sana yar etmem. Abi deme lazım olur.*
- *Yüzüne tükürmek. Açlıktan ağzın kokuyor. Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün.*
- *Otur oturduğun yerde. Sen ne anlarsın bu işlerden. Elinin hamuru ile erkek işine karışma. Kadınlar, şeytana pabucunu ters giydirir.*
- *Her koyun kendi bacağından asılır. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Denize düşen yılana sarılır.*

Bunların hepsini yapan da biziz, durumdan memnun olmayan da biz. Hem yanlış yapıyoruz hem eleştiriyoruz. Halk bu kadar bozulmuşken, siyaset de bozulmuştu.

İşte Kurtuluş, her şeyi düzeltmek için bir umut olacak. Sadece okuyun ve dinleyin.

SELAM VERİRKEN BİLE KAFAMIZ KARIŞIK

Bir selam bile kafamızı karıştırır oldu: Kimi selamın aleyküm, kimi merhaba, kimi selam, diyor.

Karşımızdaki kişinin duruşuna göre selam verir olduk, selam verme şekline göre insanları sever, yargılar, dışlar, aşağılar olduk ya da diğer selamların selam olmadığını savunur olduk.

Dostlar, selam selamdır, merhaba da deseniz, selam da deseniz, selamın aleyküm de deseniz, hatta elinizi bile kaldırırsanız, selam anlamına gelir. Ne biri diğerinden üstün ne biri diğerinden aşağıdır.

Eğer ki hepimiz yaratanın nefesi isek, o nefes karşımızdakine selamın her şekli ile ulaşır. Eğer ki hepimiz insansak ve değerlerimiz varsa, selam en büyük insani değerlerden biridir.

Her şeyde çatışır, kavga eder olduk. Gelin selam da kavga etmeyelim. Kim nasıl selam verirse versin. Yeter ki selamı eksik etmeyelim, eliniz ile, sözünüz ile ya da bir gülümseme ile.

'Selamı Çoğaltmak' adına, Kurtuluş bizi aydınlatacaktır. Yeter ki okuyun ve dinleyin.

YANLIŞA YANLIŞ DEME ERDEMİ

Bize ne oldu böyle? Kibirli, anlaşılamayan, çabuk sinirlenen, dengesiz, kıskanç, anlayışsız, kırılğan insanlar haline geldik. Önemsiz şeylere gereğinden fazla önem veriyoruz. İntikam uğruna bilinçsizce saldırabiliyoruz. Hata yapsak da alttan almıyoruz, her zaman üstün olmaya çalışıyoruz.

Öyle bir toplum olduk ki; kitap okuyorsan yalnız kalırsın, spor yaparsan yalnız kalırsın, tiyatroya gidersen, yalnız kalırsın; futbol konuş herkestensin, bahis oyna, alkol kullan, sigara iç herkestensin.

Nasıl bu hale geldiysek, tersine çevirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bazıları 'biz böyleyiz' ve 'bu hoşumuza gidiyor', 'biz çılgın Türkleriz' diyebilir. 'Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner', misali o sap bir gün size saplanırsa kuralsız yaşamının vahşiliğini anlarsınız.

Hepimiz doğruluktan yanayız, yalanı sevmeyiz, o zaman neyin yanlış neyin yalan olduğunu baştan öğrenelim. **Şiddete karşı hayır** diyoruz, çok güzel ama gelin önce neyin şiddet olup olmadığını bir öğrenelim. **Kötü söz söyleme, küfretme** diyoruz ama kötü söz söylemek de küfretmek de normal olmuş. **Ağaçlar kesilmesin** deriz, 'bizim zeytinliğe imar çıksa da iki daire düşse' diye bekleriz.

Deprem olur, unuturuz. Yolsuzluk yapılır, unuturuz. Şike yapılır, unuturuz. Farkında mısınız, rüzgâr nereden eserse, oraya sürüklenip duruyoruz. Dünü hızlıca unutuyor, bugün bitsin istiyor, yarını bile bugünden tüketiyoruz. Bu durum sizi de rahatsız etmiyor mu? Peki ne yapmalı?

Hepimiz bir yanlış yapıyoruz, ama yaptığımızın yanlış olduğunu bile bilmiyoruz. Fakat bir başkasının yanlışını kolaylıkla görüp eleştirebiliyoruz. Senin yanlışın bir başkasını etkiliyor ise başkasının yanlış da seni etkiliyor. Bilgisizlik ve denetimsizlik öyle bir hal almış ki yanlış yapsak uyarın yok, cezası yok.

Kurtuluş için ilk önce, yanlışın farkına varıp, **'yanlışta yanlış deme erdemine** sahip olmalıyız.

YOKLUK YÜKÜ & VARLIK YÜKÜ

İnsanın üstünde, bir şeylerin yokluğundan ve eksikliğinden ya da hep bir şeylerin fazlasını istemesinden kaynaklı, sürekli bir yük vardır.

Kişinin evi yoktur, yokluk sıkıntısı çeker. Eşi yoktur, evlilik sıkıntısı çeker. Parası azdır, borcu vardır, para sıkıntısı çeker. Arkadaşı, akrabası yoktur, insan sıkıntısı çeker. **Yokluk yükü ile yüklenir insan.** Yokluğu insanın üzerine yük olan maddi ya da manevi birçok şey vardır. Yokluktan kaynaklı yükler çoğaldıkça, insanın sıkıntıları artar. Ona uzanan bir el yoksa, bu yük insanı çaresizliğe, kötü düşüncelere, kötü hareketlere sürükleyebilir. Sıkıntıların bir kısmına ya da hepsine çare bulduğunda, insanın yükü hafifler ve maddi, manevi insan rahatlar.

Yokluk yükü azaldıktan sonra, eğer ki tamahkar olmaz ise sahip olduklarından hep daha fazlasını isterse bu kez varlık yükü yüklenir üstüne. Evi vardır yazlık ister, ikisi de vardır bir de kışlık ister. Evlenmek ister evlenir. Sonra şehvete kapılır eşini aldatır. İşe başlar, yetmez iş yeri açar. İyi paralar kazanır ama hep daha fazlasını istediğinde yoldan çıkar. Arabası vardır, daha iyisini ister, sürekli daha iyisi olsun dediğinde, bu durum kişiyi kötüye sürükler. İnsan hep böyle daha fazlasını istediğinde **varlık yükü ile yüklenir** ki bu da insanın kötülüğe sapmış olduğunu gösterir. Yokluğu unuttur, olmayanı gözü görmez, aklını ve zihnini hep maddiyat meşgul eder.

Tam burada hem yokluk yükünden kurtulmak adına hem de açgözlülük ile mücadele etmek adına, insan ve devlet birlik içinde hareket etmelidir. Devlet, yokluk çekene, ihtiyacı olana koşmalı, varlık elde etme adına yanlış yola sapanları, kötülüğe bulaşanları engellemeli. İnsan, sabır gösterip, çalışmaktan geri kalmadığında, devlet de yardım ettiğinde yokluğun yükünden kurtulur. Yine insan açgözlülükten uzak durup, varlık yükü ile yüklenmediği sürece huzurlu yaşar ve kötülüklerden uzak durmuş olur.

İnsanların, yokluk yükü altında ezilmelerini ve varlık elde etme adına kötü yollara sapmalarını engellemek, ancak **Kurtuluş Birliği altında ilkeli yaşayarak** mümkün olacaktır.

SON

İçimde bir gerçeklik yaratıldı, dünyayı deęiřtirmek, insanlıęı karanlık tarafa karřı korumak adına. Bu gerçeğe inandım, inandırıldım. Uzunca bir süre hazırlandım. řimdi hepinizi inandırma vakti geldi. Delice bir cesaret olduęunun farkındayım ama imkânsız deęil. İnancın, tarihin, aklın, bilimin gücü ile herkesi inandıracam. Kimisi duyduęuna, kimisi gördüęüne, kimisi okuduęuna, kimisi bekledięine inanacak.

Milyonların manevi desteęi ile tek başıma başladığım bu yolda hep birlikte kurtuluřa ulařacaęız. Unutmayın kurtuluř bir son deęil, bir yoldur.

Artık kitabın yazım süreci tamamlanmış gibiydi. Ne zaman bitti ya da az kaldı dediğim de eksik bir parça geliyordu aklıma ve tamamlıyordum. Ama artık bitmişti. Başka bir aşamaya geçmem gerekiyordu. Bu topraklarda yeni başlangıçlar hep besmele ile başlıyordu. Hayırlı olsun diyorduk, yolun açık olsun diyorduk.

'Haydi Bismillah, yolumuz açık olsun. Savaşımız bolluk ve iyilik getirsin, uğurlu olsun.'

