

3- KURTULUŞ'UN ÖNÜ NEDEN AÇILDI?

'Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır.' Her şey, her zaman **oluş ve yok oluş** içindedir. Bir şeyin bozulması, başka bir şeyin ortaya çıkmasına neden olur. Mevcut sistem çökmüş ve Kurtuluş'un önü açılmıştır. Türkiye'nin eski sisteminde, ülkenin idaresi farklı güçlerin baskısı ve himayesi altındaydı. Son otuz yılda, derin ilişkiler yok edilirken, ülkenin kuruluş ilkeleri, halkın değerleri hiçe sayılmış, ülkenin çıkış yolları kapatılmıştır. Tüm bu yaşananlar sonucunda aşağıdaki maddeleri okuyunca, **'Kurtuluş zamanının geldiği'** gerçeğini herkes anlayacaktır.

Çöküşün siyasi, bilimsel, ahlaki ve evrensel nedenleri olduğu gibi, **Kurtuluş** da siyasi, bilimsel, ahlaki ve evrensel boyutta hayatı düzenleyecektir.

A. SİYASİ NEDENLER

- **Cumhurbaşkanlığı Sistemi** ile eleştirilen **'Tek adam rejimi'**, eğer o tek kişinin, ilkeler temelinde kurulacak bir birliği savunması, ülkeyi hızlıca yüksek bir noktaya taşıma adına büyük fırsattır. Bununla birlikte **Cumhurbaşkanı'nın Halk Tarafından Seçilmesi**, Kurtuluş'un önünü açmıştır. Artık birilerinin izni olmadan halkın desteğini alan doğru kişi, ülkenin başına geçebilecektir.
- **Ülke Dinamiklerinin Değişimi**: Geçmişte ülkenin idaresine hâkim olan darbeci ve cemaatçi güçlerin etkisinin azaltılması ile eski çatışmaların unutulması, yine Kurtuluş'un bağımsız fikrinin önünü açmıştır. Fakat değişimler yaşanırken **Ülkenin Kuruluş ilkelerinin yok sayılması** krizleri arttırmıştır. Bunun sonucunda hâkim olan düzensizlik ortamına, Kurtuluş Yolu, denge getirecektir.
- **Türk Ülküsünün unutturulması** ile tarih, kültür ve değerler yok edilmektedir. Sözde büyüğüz, güçlüyüz ama gerçeğe baktığımızda daha dilimize bile sahip çıkamaz haldeyiz. Fakat ilkeler ışığında kurulacak birlik ile, yok edilen ve bize unutturulan değerleri tekrar kazanmasını biliriz.
- **Siyasilerin Kibri ve Çıkar Anlayışı** artık kabul edilemez seviyelere ulaşmıştır. Bunun yanında Hukuksuzluğun artması ile insanların ne devlete ne yöneticilere ne de kurumlara güveni kalmıştır. Kurtuluş'un adalet ve eşitlik anlayışı, ülkeye güven ortamını tekrar kazandıracaktır. Devlet İdare Mekteplerinin açılması ile ülkemiz, ilkelere dayalı idareciler yetiştirecektir.
- **Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı** konusunda ciddi ayrımlar yaşanmaktadır. Parası olan rahat yaşarken, olmayan sefalet çekmektedir.

B. AHLAKİ NEDENLER

Din ve İnanç Yozlaşması sonucunda dini öğretiler hiçe sayılmakta, dini kurallar bazı kitlerin himayesinde yoldan çıkarılmaktadır. **Açgözlülük ve Sömürünün kontrol edilememesi**, halk arası dengesizliklerin, eşitsizliklerin giderek artmasına ve halkın acılarına kulak asılmamasına sebep olmuştur. **Televizyon ve Sosyal Medya**, insanı yanlış yönlendiren, kirlenen, tüketen, aldatan alanlar haline gelmiştir. Kötülüklerin normal kabul edilmesi, erdemlerin ise hiçe sayılması ile insanlığın çöküşünü hızlandırmıştır. Kurtuluş, tüm bu ahlaki çürümüşlüğe dur diyecektir.

C. BİLİMSEL, TEKNOLOJİK & EVRENSEL NEDENLER

- **Liberal politikaların getirdiği aşırı başıboşluk**, çeşitlilik, kar ve ekonomik serbestlik halkın zihnini para düşüncesine mahkûm etmiştir. Bununla birlikte **Emperyalizm ve Modernleşme**, cepleri sövmürmeyi geçip, halkın zamanına, zihnine, bedenine, diline, kültürüne göz dikmiştir.
- **Dijitalleşme ve Teknolojinin gelişmesi** ile denetim ilkel yöntemler yerine, yapay zekâ sistemleri ile daha kolay yapılabilir hale gelmiştir. Artık insanlar bilgiye kendi ekranlarından, telefonlarından bakabilmektedir. Yalan ve aldatmanın bu kadar yaygın ve kolay, cezasının da alkış olduğu günümüzde, **Kurtuluş Yolu**, Ahlaki ve Teknolojik Devrim ile sövmürüye, rüşvete, yolsuzluklara, kanunsuzluklara köklü çözümler ile son verecektir.