

## EDİM – ERDEMLİ DEVLET İDARE MODELİ

3 adımda Devlet idaresi nasıl düzelir?

### 1. ADIM

DEVLET DÜZENİ İLE BEDEN DÜZENİNİ KARŞILAŞTIRALIM.

**Adalet:** Vücuda giren hava, su, gıda organlara eşit dağıtılmaz ise bazı organlar işlerini yapamaz ya da eksik yapar. **Paylaşım** olmaz ise vücut bütünlüğü bozulur, mide, 'tüm yemekler benimdir.' demez. Organlar vücut içinde **birlik ve barış** içinde yaşarlar, kalp **kibre kapılıp** 'ben böbreklerden üstünüm', demez. Vücutta her organın ve hücrenin **bir işi, görevi** vardır ve hiçbir organ, '**yarın ne olacak**, diye endişe duymaz ya da **tembellik** yapıp, 'ben bugün çalışmam', demez.

**Denge:** Vücudu sağlıklı kılmak için dengeli beslenmek, hareket etmek gerekir. **Aşırılık** ya da yoklukta vücudun dengesi bozulur. **Aşırılık;** bir organa aşırı yüklenirsek ne olur, gözler dinlenmezse kızarır, ayaklar dinlenmezse yorulur, çok yersek mide şişer... **Yokluk;** bir organa yeterince besin, hava ya da su gitmez ise o organ işlevini yerine getirmekte zorlanır. Vücut dengesinin devamlılığı adına **özgürlük** bazen serbestlik, bazen kısıtlama anlamı gelir.

**Sosyallik** eksikliğinde, insan hayatı bir makinadan farksız hale gelir. İnsan, **sosyal** olacak ki **aile** kurup, neslin devamlılığı sağlansın, biraz eğlenecek, arkadaşları ile çay içecek, dinlenecek, tatil yapacak... O yüzden sosyal hayat ve dinlenme, insanlık için **en temel ihtiyaçtır**.

Bu temel ihtiyaçlar sağlandığında, zihin ve beden huzur bulacak.

İnsan hakikate ulaşmak adına düşünecek ve kendi gerçekliğini arayabilecek.

Görünüyor ki vücudumuzda, bir bütünlük içerisinde kendini idare eden bir yapı var. Adalet, eşitlik, denge, özgürlük hepsi yerli yerinde. Kibir yok, üstünlük yok, tembellik yok, endişe yok. Temel ihtiyaçların hepsi sağlanıyor. Her şey gayet uyum içerisinde.

▪ Peki bu uyum, devlet düzeninde, insanlar arasında nasıl sağlanır?

Demokratik biçimin doğru uygulandığı, **iktidarın ve idarecilerin**, adaletli, iyi yetişmiş, erdemli olduğu, **ekonomik modelin** eşit ve akıllıca seçildiği, **siyaset ile para ilişkisinin** kontrol edildiği, **denetimin eksiksiz** yapıldığı ve **halkın kurallara bağlı** olduğu bir ülkede herkes razı olacaktır.



Cumhuriyet, yönetimin şeklidir, beden gibi tek başına bir anlamı yoktur. Bedenin ruha ihtiyaç duyduğu gibi cumhuriyetin de demokrasi gibi yönetim biçimine ihtiyacı vardır. Seçimler ile başa geçen iktidar, beyin gibi her şeyi idare etme gücüne sahiptir. İktidar, halktan aldığı bu güç ile devletin devamlılığı ve halkın refahı için idarecileri belirler, kurallar koyar, politikalar hazırlar, ekonomik program oluşturur. Tüm bu programlar ile ülkeyi adil yönetmesi, insanların huzurunu sağlaması beklenir. Ülke kalkınsın, yollar yapılsın, sorunlar giderilsin, fabrikalar kurulsun, çocuklar güzelce yetişsin, dertlere derman bulunsun vs. bir sürü şey iktidarın sorumluluğundadır.

**Sorun nerede? Neden ülkede birçok yanlış yapılıyor?** Adil bir sistem kurmak adına, öncelikle mevcut sisteme bakmak ve sorunun nereden kaynaklandığını doğru tespit etmek gerekir. Tespit ettiğim sorunları, sözleri çok uzatmadan, en sade şekilde anlatmaya çalışacağım.

▪ **Şimdi gelin bir bakalım, mevcut idari sistemde durum nasıl?**



- **Kim seçiyor?** '84 milyonluk orta ve alt tabaka'.

- **Kim yönetiyor?** '1 milyonluk üst tabaka'.

**Yönetsin, hiç sorun değil.**

**Gerekirse 1 kişi yönetsin.**

**Sorun**, üst tabakanın (iktidarın) yönetime geldiğinde, yoksulların, alttakilerin taleplerini görmezden geldiğinde çıkıyor. **Sorun**, zenginlerin yoksullara tepeden baktığında çıkıyor. **Sorun**, kimse hesap vermediğinde ortaya çıkıyor. **Sorun**, adalet, ahlak ve ilkeler yok sayıldığında ortaya çıkıyor. Yoksa **adil, erdemli ve ilkeli** olduktan sonra kimin ve kaç kişinin yönettiği önemli değildir.

**ŞİMDİ SİZ CEVAP VERİN;**

Mevcut düzende adalet var mı? Hakça paylaşım var mı?

Yönetenlere güven var mı? Ahlaklı bir idare var mı?

1. Adaletli olmak, eşit, dengeli, hakça paylaşmaktır. Kalbimiz, kanımızı tüm organlara eşit dağıtırken, ülke kaynakları neden eşit dağıtılmaz da birileri kazanla alırken, birileri kaşık ile alır.
2. Kibirli olmak en büyük günahtır derken, neden bu siyasiler, yöneticiler ayrıcalıklı yaşarlar, gösterişten vazgeçmezler, halka tepeden bakarlar.
3. Birlik olmak ve barış içinde yaşamak gerekirken ve kolayken, baştakiler neden bunu istemez?
4. Endişe ve korku içinde yaşayan insanların çaresizliğini görmezden gelmek nedendir?
5. Dengesizlik bu kadar artmışken, insanları yoksulluk ile baş başa bırakmak ve varlık sevdasına düşürmek nedendir?
6. Özgür olması gerekenlerin tutsak, tutsak olması gerekenlerin özgür olduğu bir ülke olduk.
7. En temel ihtiyaçların lüks sayıldığı bir hale gelmişiz. Evlenmek, aile kurmak, çocuk eğitmek, ev sahibi olmak, iyi yemekler yemek için bile zorlanıyoruz.
8. Denetimin olmadığı ve kuralsızlığın hâkim olduğu düzen, düzelmedikçe böyle devam eder gider.

Sokrates, Platon ve Farabi'nin devlet, demokrasi, sistem hakkındaki görüşleri ile Hz. Muhammed'in, Hz. Ömer'in, Hz. Ali'nin adalet anlayışından esinlenerek oluşan **Erdemli Devlet İdari Modelini**, gelin en sade şekilde anlatayım.

Aşağıda görüleceği gibi her şeyin düzelmesinin 6 temel boyutu vardır; demokrasinin işlemesi, eğitilmiş idareciler, ekonomik model, siyaset ile sermaye ilişkisi, denetim, ilkeler ve kurallar.

1. **İlkeler Birliği**; Ülkenin ve devletin devamlılığı, milletin huzur içinde yaşaması adına, ilkeler ve kurallar ile idare edilen bir sistem kurmak zorunludur. Bu sistemi kurmak, tarih boyunca çatıştırmış din, bilim, felsefe ve siyaset kurumlarını İlkeler Birliği altında ortaklaştırmak ile mümkün olacaktır.
2. **Kurtuluş Birliği** ancak, eşitlik, özgürlük ve adalet temelinde halk ve devlet bütünlüğü ile tek çatı altında, tüm kitlelerin, ihtiyaçlarını, taleplerini, özlemlerini, amaçlarını tek tek ele alıp değerlendirmek, istekleri ortaklaştırmak ve aşırı istekleri dizginlemek ile mümkün olacaktır. Ortak ülkü ve ülke altında, sağlam temeller üstünde birlik olunca tüm sorunlar kolaylıkla çözülecektir.
3. **İkeli Demokrasi Modeli** kapsamında Devlet İdare Mektepleri kurulacaktır. Ülkenin yönetimine ve idaresine aday olacak kişilerin, ikeli, adil, bilgili ve erdemli olması hedefi ile, bu okullarda eğitim alması sağlanacaktır.

Yönetime talip olan tüm adayların, haksızlık yapması, rüşvete ve yolsuzluklara göz yumması, adaletsiz davranması, eş, dost, akrabalara ayrıcalık tanınması, halkın ve devletin parasını menfaatine kullanması, alım-satım işlerinde kanun dışı hareket etmesi gibi olumsuz durumlar engellemiş olacaktır. Adayların doğru, seçimlerin adil ve seçmenlerin aldatılmamış olduğu şartlarda gerçek demokrasinin tanımı yapılmış ve demokrasi sorunu çözülmüş olacaktır.

4. **İkisel Denetleme Meclisi**; Tüm yönetici ve memurlar ikesel olarak denetlemeye tabi tutulacak. Bağımsız savcılardan oluşacak bu meclisin, tüm politika, kanun ve kuralları, din, bilim, felsefe ve siyaset ilkeleri dahilinde denetleme, düzeltme ve engelleme yetkisi olacak. Tüm kurumların dışında olacak bu meclisin, her türlü bilgiye ve belgeye ulaşma hakkı olacak.
5. **Denetimli Serbestlik Ekonomi Modeli**: Liberal ekonomik politikaların serbestlik anlayışı, çoğu durumda denetimin varlığını ve halkın çıkarlarını yok saymaktadır. Serbestlik ile denetim birbirine zıt durumlardır. Hem liberalizmin serbestliğini hem de sosyal politikaları birleştirerek, **denetimli liberalizm** veya **denetimli serbestlik** adı altında politik bir düzen uygulamak en doğrusu olacaktır.
6. **Denetimli Siyaset ve Ticaret İlişkisi**: En büyük sorun, elinde güç ve para olanın her şeyi kontrol etme istemesi ile başlamaktadır. Bu sorunu engellemek adına, iktidar ile sermaye ilişkilerini denetlemek en önemli unsurdur.

Hatta ben derim ki; bu altı kural anayasanın ilk 4 maddesinin ardına eklensin. Kimsenin de değiştirmeye gücü yetmesin. Böylece herkes gönül rahatlığı içinde hayatına devam etsin.