

1- DEVLET DÜZENİ & İDARİ SİSTEM

Merkezden köy idaresine kadar tüm **yönetim biçimleri** tekrar gözden geçirilecek. Devlet, bireylerin ya da kurumların bireysel hırsları ile değil, ancak ve ancak **ülke halkının gönül birliği ile desteklediği ilkelerle yönetilir**. Devletin temel ilkesi ve ülküsü, toplumsal barışı, refahı ve birlikteliği sağlamaktır. **İdarecilerin temel görevi**; toplum, devlet, toprak bütünlüğü ile her şeyi, kamu ve ülke yararına yönetmek olmalıdır.

Öyle bir idari sistem oluşacak ki hiç kimse yalnız kalmasın, kendini çaresiz hissetmesin. Herkes, düştüğünde bir elin ona uzanacağını bilsin. Devlet herkesin anası, babası, kardeşi, arkadaşı olsun... Hastalara birlikte bakalım, çocukları birlikte büyütelim, yaraları birlikte saralım, büyük bir aile olalım... Devlet desteği her zaman her yerde insanlarla olsun. Unutmayın devletin gücü sınır tanımaz, yeter ki doğru kullanılsın. Herkes hakkı ile kazansın, gönül rahatlığı ile hayatını devam ettirsin.

'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!' ilkesi ile hareket etmek ilk kuralımız olmalı. Bu ülkede yaşayan herkes birbirinden sorumludur ve bu topraklar hepimizin ortak mülküdür. Bu topraklarda **özgür olduğunu** herkes bilmeli ve öyle yaşamalı. İdarecilerin kendi çıkarlarına göre değil, **halkın, hukukun ve devletin çıkarlarına** göre hareket etmesi gerektiğini herkes bilmeli. Devlet **önce insan için** vardır.

Şimdi size devletin nasıl idare edilmesi gerektiğini sıralıyorum. Dinleyin, tartışalım ve birlikte çözüme ulaşalım.

- **DİM**; Kamu idarecilerini yetiştirmek adına özel nitelikli Devlet İdare Mektepleri kurulacak. İlkelere ve ortak ülkeye bağlı gençlerimiz ülkeyi yönetecek, kurumları idare edecek. Vekiller, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri vb. bu okullarda yetişecek ve kurumları işin ehli kişiler idare edecek.
- **Ticaret ve Siyaset Ayrımı**; Ticaret ve siyasi ilişkilerin birbirinden ayrılması zorunludur. Ticaret ile uğraşanların ülke yönetimine direkt katılması belli kriterlere bağlı olacak. Ülkenin idare ve yönetimine aday olmak isteyen tüccarlar ve iş insanları da herkes gibi Devlet İdare Mektepleri bünyesinde eğitime tabi tutulacak. İdareye geldiklerinde tüm ticari ilişkilerden uzaklaşması gerekecek.
- **Genel ve yerel seçimlerde adaylar**, proje ve vaatlerini sözleşmeli şekilde taahhüt edecek ve gerekirse teminat gösterecekler. Her bakan, vekil, belediye başkanı, vali, muhtar görev süreleri boyunca yaptığı şeylerden belli şartlarda, belli bir süre sorumlu olacak. Hiç kimse koltuğu bıraktığında alıp çantasını gidemeyecek. Tüm idareciler görevi bitse bile geçmişte yaptıklarından sorumlu olacak, halkın ya da devletin hakkına gasp edenler hesap verecek. "Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır."
- **Törenlerde plaket ya da hediye verme** işine son verilecek. Açılış törenleri gibi gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacak ve gösterişten uzak etkinlikler yapılacak. İllaki bir hediye verilmesi gerekiyor ise kültürel motiflerden üretilmiş ürünler tercih edilecek.

- **Halka Saygı Politikası;** Etkinliklerde, açılışlarda, haber bültenlerinde, tanıtımlarda, basın açıklamalarında vs. halka karşı yapılan tüm konuşma ve açıklamalar önceden hazırlanacak ve denetleme kurumuna bildirecektir. Herkes dilediği gibi özgürce konuşabilir, fakat kin, öfke, şiddet, tehdit, yalan, iftira, aşağılama gibi uygun olmayan içerikler konusunda, konuşma yapan kişi ya da kurumu uyaracaktır.

DENETLEME

Ülke başıboş bir hale geldi, birçok şeyde standartlar ortadan kaldırıldı ya da kurallar olsa bile kurallara uymayanlar, uyanlardan daha fazla. Kurallara uymayanları denetleyen bir sistem de yok. Böyle olunca da halk yalnız ve sahipsiz bırakılmış oluyor. İsteyen istediği şekilde hile yapabiliyor. Yönetim denetleyemediği zaman suçu kendinde aramıyor da fırsatçılar diyor, stokçular diyor aradan kaçıyor, kendini akıyor. Bu mu hak, bu mu adalet? Vatandaş siyasetleri neden seçiyor? 'Benim adıma her şeyi en adil şekilde idare etsin,' diye. Ama bizde idareciler seçimler bittikten sonra başka bir kimliğe bürünüyor.

Her şey güvenin sonucudur. Ekmek yerken bunun içinde ne var diye düşünmezsiniz. Yağlı peynir alırken içinde gerçekten %45 süt var mı düşünmezsiniz. Taksiye bindiğinizde şoför beni öldürür mü diye düşünmezsiniz. Evleneceğiniz kişi ile acaba iki yıla boşanır mıyız diye düşünmezsiniz. Ev alırken 'yuvamız olsun' diye sevinir misiniz, yoksa 'kazıkların mıyım' diye uykularınız mı kaçırır? Çocuğunuz dışarı çıktığında 'acaba biri kaçırmı mı' diye düşünürseniz yaşayamazsınız. Güvensizlik hissi insana ve insanlığa zarar verir. Bunu derken tedbirli olmayın diyemez kimse, fakat kendinizi korumayı, güvensizliğe çevirmeyin. **İşte kurtuluş fikri,** maddi manevi güven ortamının sağlanması ve güvensizliğin insanın yüreğinde yer edinmemesi adına her şeyi yapacaktır.

- **Rüşvet ve Yolsuzluk ülkenin en büyük sorunudur!** İslâm dininde rüşvet; adalet, helal kazanç, kul hakkına ve emanete riayet ilkelerine tamamen aykırı bir günahdır. Rüşvet yoluyla mal veya menfaat elde etmek haram olup rüşvet alan kimse, toplum adına kendisine emanet edilmiş olan görevi kötüye kullandığı için aynı zamanda emanete ihanet etmiş sayılır. Yolsuzluk büyük bir tehdittir. 2001 yılında batık bankaları kurtarmak için 12 milyar dolar, sağlık harcamalarına 2 milyar dolar bütçe ayrılmıştır. Açın kulaklarınızı da halkın paraları nereye gidiyor bir bakın. 'Yolsuzluğa, rüşvete ve sahtekarlığa karşı önlemler alıyoruz' demek halka yalan söylemekten başka bir şey değildir. Devlet gücü yanlışa engel olamayacak ise buna kimsenin gücü yetmez. Yeni düzen tüm bunların kökünü kazımak için geliyor.

- **İLKEM / İlkesel Denetleme Meclisi;** adı altınca oluşacak bir üst meclisin, ülke içinde gerçekleşen tüm politika, kanun ve kuralları, din, bilim, felsefe ve siyaset ilkeleri dahilinde denetleme ve engelleme yetkisi olacak. Bu meclis tüm kurumların üstünde olacak, her türlü bilgiye ve belgeye ulaşma hakkı olacak. Memurlar, bakanlar, vekiller, askerler ve kamu görevlileri ihlallere karşı sürekli denetlenecek. Ek olarak Cumhurbaşkanı, bakanlar ve vekiller dışında 20 kişiden oluşan, belirli şartlara göre atanmış ya da seçilmiş, her şeyi denetleme yetkisi olan kişilerden Divan Meclisi oluşturulacak. Politikacıların, idarecilerin ve memurların mal varlıkları düzenli aralıklarla denetlenecek.

- Yerel ve Merkezi Yönetim Birlikteliği sağlanacak: Belediye ve yerel idarelerin tüm işlemleri merkezi yönetimin denetimi altında planlı ve programlı şekilde yürütülecek. Yereldeki tüm işler belediye, valilik, kaymakamlık ve halk temsilcileri tarafından birlikte idare edilecek. Hizmetler rant adına değil de halkın ve bölgenin ihtiyaçlarına göre yapılacak. Kurumlar ve tüm bölgeler arasında bir uyum sağlanması hedeflenecek. Her işten merkezi yönetim sorumlu olacak. Örneğin Antalya belediyesi yenilenebilir enerjiyi desteklerken, Adana belediyesi desteklemez ise bütünlük olmaz. Merkezi birlik olmadığında ulusal kimlikten uzaklaşmış oluruz. Buna benzer bazı şeylerin yerel, değil ulusal politika şeklinde uygulanması gerekir.
- **Köy Hayatı ve Köy İdaresi**
 - Köy Yaşamı ve İstihdam: Her köy ve mahallede üretim tesisleri kurulacak ve istihdam sağlanmış olacak. Bu sayede büyük şehirlerde yoğunlaşmış nüfus, orantılı olarak ülkeye dağılacak. İnsanlar çalışma, sağlık, güvenlik ve eğitim olanakları olmadığı için köylerden göçmüştü. Bu program ile köy ve taşra yaşamı tekrar canlanacak. Köylerde de kafe olarak, eğlenilebilecek.
 - Köy yönetimi: Yerelde, köy ve mahalle muhtarlığının memurluk vasfı olacak. Bu memurlar, halk ile idareciler arası iletişimi sağlayacak. Köylerden merkeze kadar her iş ve çözüm, yerel idareci ve yerel meclislerin ortak kararı ile planlanacak.
 - Ulaşım ve Köy Araçları: Köy halkının özgürce şehir merkezine ulaşması, elektrikli ve kısa menzilli araçlar ile sağlanacak. Bu araçların yakıtı güneş enerjisi ile karşılanacak. Köy ulaşımı için olarak ilk etapta, hacizli araçlar kullanılacak.
- **Kamu Bilgi İletişim Hattı**: Çevremizde bir yanlış iş yapıyor sorumlusuna ulaşamıyoruz. Belediye diyor ki valilik yaptı, valilik diyor kaymakamlık yaptı, kaymakam diyor müteahhit firma sorumlu, müteahhit diyor ki taşeron sorumlu. Bu halk hakkını nasıl arayacak?

555 şikâyet hattı ile insanlar, yapılan yanlışları, düzeltilmesi istediği şeyleri anlık olarak görsel, yazı ve video ile paylaşabilecek. Sistem halkın mesajlarını dikkate alıp gerekli işlemleri başlatacak.

Yeni düzende vatandaş şikâyetinde bulunduğu ya da bir yanlışın nedenini aradığında, onun adına yetkili memurlar, sürecin takipçisi olacak ve sonucunu vatandaşa bildirecek. Devletin idaresinde birlik sağlanacak, kimse sorumluluktan kaçamayacak ya da başkasının üstüne suç atamayacak. Herkes, her iş için hesap verebilir olacak. Muhtarlık makamı bu işlem için yerelde denetimin merkezi olacaktır.

Örneğin kaldırıma park etmiş bir araç mı gördünüz, fotoğrafını çekin ve konum paylaşın yeterli. Biri sizi telefonda rahatsız mı ediyor, numarayı ve mesajı iletin yeterli, birileri piknik alanında ateş mi yakmış, fotoğrafı ve konumu iletin yeterli, bir motosiklet kasksız mı geziyor, fotoğraf çekin yeterli, biri hile mi yapıyor, biri size şiddet mi uyguluyor, kaçak bir iş mi yapıyor...