

1. SÖYLEV & UYANIŞ

Dinleyin sevgili halkım. Kurtuluş için bu sözlere kulak verin!

Bugün, istiklal ve cumhuriyeti savunma günüdür. Ülkemin kaleleri kuşatılmış, fabrikaları satılmış, tersanelerine girilmiş, toprakları yağmalanmış ve her yanı işgal altındadır. İktidar sahipleri, şahsi çıkarları uğruna milletimi harap etmekte, dilimi, dinimi, kültürümü, tarihimi yok etmektedir. Güller içinde yaşaması gereken kahraman halkım, öfkenin ve şiddetin ortasında çaresiz ve sahipsiz bırakılmaktadır.

Biz ki Türk istikbalinin evlatları; Asya'dan Anadolu'ya Bozkır'ın kurtları, Bozkır'ın çobanlarıyız. Bizden önce yaşamış milyonların emaneti ışığında görevimiz, halkın bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Nasıl ve nerede öleceğini kimse bilemez, fakat bu topraklarda nasıl yaşayacağımıza birlikte karar vereceğiz. Bilmelisiniz ki kurtarıcılar gökteki yıldızlar gibidir, biri kaybolursa bir başkası doğar. Her düşüşte biri çıkar ve **kurtuluş bayrağını** alır eline. Bugün bir doğum günüdür. **Kurtuluş yolunu** anlatmak için karşınızdayım. **Kılıç kınından çıktı. Başlıyoruz!**

Çok kez ateşi ve ihaneti gördük. Bu topraklar nice ihanetlere karşı, yiğitlerin omzunda ulaştı zaferlere. O yiğitler, kimi zaman bir kumandan, bir öğretmen, kimi zaman bir çoban, bir anaydı. Hangi çığının gücü yeterdi, özgür bir halkın ayağına zincir vurmaya, hele ki tarihi kahramanlıklarla doluyken. Bu halk, dünyalara karşı tek yürek olur savaşır, yeter ki içerde, içimizde, kendi aramızda birlik olalım. İhanetler, darbeler, kavgalar hep içerden başlar ya, işte bunu tersine çevirecek mücadelenin adıdır kurtuluş yolu.

Bu millet, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Fakat, ancak düşünerek... Düşünmedikçe, düştüğünün farkına bile varamaz, insan. Düşünmedikçe, düşünmeye ayak diredikçe düşmeye devam eder. Hatayı tekrar edip farklı sonuçlar beklemeyelim.

Geçmişten yararlanmak iki kez yaşamaktır: **Dünden ders çıkarmalı**, bugünü yaşamalı ve yarın için umut beslemeliyiz. Yüzyıllar boyunca sınılanmış deneyimler, kanıtlanmış fikirler, tarih ve kitaplar, mucizelere gerek kalmadan bize doğruyu gösterecektir. Geleceği kapsayan kurtuluş yolu, alnımıza da kitaplara da yazılmıştır. Kurtuluş yolu, insana, topluma, yer yüzüne denge getirecektir.

Zaman gelmiştir. Doğruluk terk edilmiş, insanlık yanlışa saptırılmıştır. İlim hor kullanılmakta, bir kenara bırakılmakta, hatta yok sayılmaktadır. Küreselleşmenin esiri olmuş halkın, umudu bile kalmamıştır. Kendi çıkarını düşünerek halktan uzaklaşan zihniyet, yarınlarımız için bir çözüm üretemez. Kurtarıcıyı kendi aramızdan çıkaralım! Bugünü ihmal etmeden on yıl, yirmi yıl, yüz yıl sonrası için hazır olalım.

Milliyetçilik, halkçılık, devletçilik nedir, hepimiz baştan öğrenelim. Küçükleri korumak, büyükleri saymak, vatani ve milleti özünden çok sevmektir, milliyetçilik. Kendi gücüne inanmak, dışa mahkûm olmamaktır, devletçilik. Vatan toprağındaki tüm dillere, dinlere, kültürlere, değerlere sahip çıkmaktır, halkçılık. Kavgaya, çatışmaya, ayrışmaya düşmeden, halkın birliğini savunmaktır, **gerçek vatan severlik. Egemenlik**, halkın ekmeğine göz dikmek değil, halka hizmet etmektir.

Geçici ve kalıcı sorunları birbirine karıştırmamak gerekir. Geçmişte büyük sorun olan felaketler, savaşlar, hastalıklar şu an aklımıza bile gelmez. Adaleti, ekonomiyi, eğitimi, kültürü, özgürlükleri ve sosyal hizmetleri güçlendirmeden terörü en büyük sorun olarak görmek ya da göstermek, bizi bir adım öteye götürmez. Yarın terör bittiğinde, asıl sorunları çözmek için de geç kalmış oluruz.

'Ahlaksızlık vebası, eski dönemlerin hastalık vebasından daha tehlikelidir.'

Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır. Her şey, her zaman oluş ve yok oluş içindedir. Bir şeyin bozulması, başka bir şeyin ortaya çıkmasına neden olur. Mevcut sistem çökmüş ve kurtuluş yolunun önünü açılmıştır. Allah, insanları bir Nebi'den, kitaptan ve sağlam bir yoldan yoksun bırakmaz.

Türkiye'nin eski sisteminde, ülkenin idaresi, yabancı güçlerin, darbecilerin ve cemaatçi örgütlerin baskısı ve himayesi altındaydı. İsterseniz kurtarıcı olun, birilerinin onayı olmadan mücadele bile edemezsiniz. Son yirmi yılda, mevcut yönetim ve küresel değişimler sayesinde, bu grupların derin yapıları kısmen çökertilmiştir. Bunun için gurur duymamız gerekir, fakat yerine oluşan adaletsiz yapı, canım ülkemi bir türlü düzlüğe çıkaramamış, hatta çöküş derinleşmiştir.

Bir yandan derin ilişkiler yok edilirken, diğer yandan ülkenin kuruluş ilkeleri, halkın değerleri ve kültürü hiçe sayılmış, ülkenin çıkış yolları kapatılmıştır. Kimdir bu yolları kapatanlar? Hayır, dış güçler değil. Dış güçlerin esareti altında, servetine servet katma derdine düşüp, halkın acılarını görmezden gelen, halkı aldatan içimizdeki firavun anlayışın kendisidir. Unutmayın, **'Bizi aldatan, bizden değildir!'**

Bir ülkü belirlemeliyiz öncelikle; herkesin yürekten tutunacağı bir ülkü. Daha sonra kalıcı ilkeler ile bu ülküyü güçlendirmeli ve sonsuza kadar yaşatmalıyız. Din, bilim, felsefe, siyaset ilkeleri temelinde, amacımız; halk ve devlet bütünlüğü ile ülkeyi ve ülke insanını özgürleştirmek ve daha sonra da bu ülküyü, tüm dünya halklarına ulaştırmak olmalıdır.

- **Dini ilkemiz**, kibir, açgözlülük, tembellik, acelecilik ve öfke ile mücadele ederek hakikatin peşinde koşmak,
- **Bilimsel ilkemiz**, akıl, mantık çerçevesinde, yöntemleri kullanarak sistemli, evrensel ve kalıcı adımlar atmak,
- **Felsefi ilkemiz**, doğruluk, merhamet, sadakat, sabır ve cömertlik erdemleri ile insanlığın yücelmesini hedeflemek,
- **Siyasi ilkemiz**, adalet, eşitlik, özgürlük, barış ortamında, toplumun huzuru ve mutluluğunu temel almaktır.
- **Ata ilkemiz** ise cumhuriyet çatısında halkçı, devletçi, yenilikçi ve adil politikalar üretip uygulamaktır.

Tüm bu ilkeler ışığında yol alırken de istekli, inançlı, sabırlı, düzenli ve azimli olmaktan asla vazgeçmemiz gerekir.

Sağlam temellere dayanan bir umut, zorunlu olarak yeşerecektir. Yeter ki rehabetin kibrinden uzak kalıp, yer yüzünde **bir hiç olduğumuzu unutmayalım**, asla kendimizi büyük görmeyelim. Eylemlerimiz ile sözlerimiz bir olsun. Boş düşüncelerden, dalkavuk beklentilerden, çıkar ilişkilerinden uzak duralım. Sırtımıza yüklenen bu ağır emaneti yerine getirmek adına bir olalım.

Sadece yolları göstermeyi değil, bu yolları birlikte yürümeye davet ediyorum hepinizi.

Bizim gibi inatçı bir halkı, ikna etme konusunda şüphem yoktur.

İşimiz açık, bayrak dikili, tarik düz, yol dosdoğrudur. O gün, bugündür.